

# Schets 1 – Geen ander Evangelie

## Galaten 1

### Benodigheden voor deze bijeenkomst

- Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking.
- Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende.
- Papier voor de startopdracht.
- Grote vellen papier voor de alternatieve opdracht.
- Apparatuur om het filmpje op ABC van het geloof te bekijken.

### Opening

- Te lezen bijbelgedeelte:
  - ✓ Galaten 1
  - ✓ Romeinen 8:30
  - ✓ 1 Petrus 2:9
  - ✓ 2 Timotheüs 1:9
  - ✓ Filippenzen 3:14
  - ✓ Romeinen 9:24
  - ✓ Handelingen 15:1
- Vanuit de belijdenis:
  - ✓ Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 5, 22 en 25
  - ✓ Heidelbergse Catechismus zondag 5 en 11
  - ✓ Dordtse Leerregels 1, van de verwerping der dwalingen, punt 4
- Suggesties om te zingen:
  - ✓ Psalm 81:11, 12 en 13
  - ✓ Psalm 119
  - ✓ Psalm 46:1 en 6
  - ✓ De kerk van alle tijden
  - ✓ Gods Woord houdt stand in eeuwigheid
  - ✓ Roept uit aan alle stranden
- Gebedspunten:
  - ✓ Dank de Heere dat het Evangelie de wereld over gaat. Bid om vrucht op de verspreiding van het Woord.
  - ✓ Dank God dat ook wij het Evangelie hebben gehoord. Bid om vrucht van geloof en bekering in onze levens.

### Doelstelling

De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende kernvragen beantwoorden:

1. Wat is de kernboodschap van de brief aan de Galaten?

2. Hoe reageer jij op deze boodschap?

### Alternatieve (start)opdracht

- Verzamel (in groepjes) zoveel mogelijk informatie over de brief aan de Galaten. Gebruikt eventueel de vragen die je vindt bij vraag 1. Schrijf al deze informatie op een groot vel papier en haal dit papier er de komende bijeenkomsten nog eens bij. Vul het dan zo nodig aan met nieuwe informatie.
- Bekijk de cover van de Handreiking. Wat vertellen de verschillende afbeeldingen over de inhoud van de Galatenbrief? Kijk of je samen alle afbeeldingen kunt uitleggen.

### Achtergrondinformatie

#### *Betekenis benoemen*

Er is maar één Evangelie: het Evangelie van Jezus Christus, de Gekruisigde. Buiten Hem heeft het christelijke leven geen kracht en is het niets anders dan zelfbedoeling.

#### *Actualiteit aangeven*

Ook in onze kerk(en) en eigen leven wijken we snel af van wat God in Zijn Woord zegt. Kijk eens kritisch naar al onze gewoonten. Gebruiken we ze ook als Evangelie- plus?

#### *Christus centraal stellen - persoonlijke spits*

De Énige die de Wet volbracht heeft, is Christus. Al onze pogingen wat bij het Evangelie te doen, brengen vervloeking over ons, in plaats van zegen.

### Calvijn

Calvijn schrijft in zijn inleiding op de verklaring van deze brief:

Paulus had hen (de Galaten) op trouwe wijze onderwezen in het evangelie. Toen hij weer vertrokken was, zijn er valse apostelen gekomen die de goede zaak aantastten door valse en kwaadaardige leringen. Zij leerden dat het nog steeds nodig was allerlei riten in acht te nemen. De zaak leek op het eerste gezicht misschien vrij onbelangrijk, maar Paulus beschouwt haar als een hoofdonderdeel van het christelijk geloof en gaat erover in discussie. Terecht, want het is zeker geen gering kwaad wanneer men de helderheid van het evangelie verduistert, wanneer men het geweten bindt en ieder verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament wordt weggenomen. Bovendien zag hij dat er met deze dwalingen een kwaadaardige en verderfelijke opvatting was binnengedrongen, namelijk dat de mens de gerechtigheid zou kunnen verdienen. Dat is de reden waarom hij er zo fel en uitvoerig tegenin gaat.

Laten wij, nu wij gewaarschuwd zijn voor de gevolgen van de zaak die de apostel hier behandelt, aandachtig lezen wat hij zegt.

### Galaten 1

De kerntekst uit Galaten 1 is vers 6 en 7a. Paulus is onaangenaam verrast over wat hij gehoord heeft over de lezers van deze brief en roept dat dan ook geschrokken uit. Hij laat hen schrikken in de opening van zijn brief. Sommigen denken dat Paulus zichzelf bedoelt, die de Kelten tot het Evangelie geroepen heeft. Maar wanneer het gaat om de roeping tot het geloof, wordt het werkwoord *kalein* (roepen) in het Nieuwe Testament altijd gebruikt voor God de Vader.

In vers 7 wordt gesproken over een ander evangelie. De veranderingen die er bij de Galaten inkomen zijn geen aanvullingen op het door Paulus gebrachte Evangelie, maar zijn een

radicale koerswijziging! Het geloof in de Heere Jezus is de enige grond voor de zaligheid, daar mag niets bij van onze kant. Ook geen werken die rechtzinnig lijken, maar de aandacht van Christus afleiden.

Paulus verantwoordt in dit eerste hoofdstuk van de Galatenbrief zijn manier van handelen en spreken!

### Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek

#### Startopdracht

- 
1.
    - a. Paulus en de broeders die bij hem zijn.
    - b. Aan de gemeenten van Galatië.
    - c. Genade en vrede van God de Vader en onze Heere Jezus Christus (en alles wat daarop volgt, vers 4 en 5).
    - d. Zie de opbouw van de brief in de introductie van dit leidingdeel.
    - e. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met uw geest.
  2.

waar geloof – vals evangelie  
geloof – werken  
wet – genade  
vrijheid – wetticisme  
zoonschap – slavernij  
vrucht van de Geest – verlangens van het vlees
  3.
    - a. Paulus is een knecht van God. Hij is geroepen door de Heere om in Zijn dienst te staan. In deze brief, die Paulus met de broeders die bij hem zijn, aan de gemeenten in Galatië schrijft, gaat het om de Drie-enige God en Zijn werk. Hij wenst zijn lezers de genade van de Heere Jezus Christus toe. Hij is gestorven voor onze zonden, zodat wij in vrijheid kunnen leven. Alle eer aan God!
    - b. Dat ze zich van God afkeren en naar een ander evangelie luisteren.
    - c. Denk aan 'vervloekt' of in 3:1 'dwaze Galaten'. De Galaten dwalen hier echt en Paulus roept ze liefdevol terecht.
    - d. Het is de openbaring van Jezus Christus.
    - e. Als een overijverige Jood die zich in alle opzichten aan Gods wet hield. Als Jood leefde hij keurig en haast volmaakt. Maar hij miste de Heere Jezus en zonder Hem kunnen wij niks goed doen.
    - f. Als ze horen van Paulus' bekering, zijn ze blij en dankbaar en geven ze God daarvoor de eer.
  4.
    - a. *Persoonlijk.*
    - b. Op [www.nederlandse-geloofsbelijdenis.nl](http://www.nederlandse-geloofsbelijdenis.nl) vind je naast de klassieke weergave ook een weergave in gewone taal.  
Het gezag van de Bijbel

Alleen de canonieke Bijbelboeken ontvangen wij als het Woord van God. Deze boeken zijn de gids, het fundament en de verankering voor ons geloof. Zonder enige twijfel geloven we alles wat in deze Bijbelboeken staat. Niet alleen omdat dit de opvatting is van de kerk, maar vooral omdat de Heilige Geest in ons hart getuigt dat ze van God zijn. Deze boeken bewijzen dit zelf ook, omdat iedereen kan zien dat de dingen die erin voorzgd zijn, uitkomen.

5.
  - a. Er zijn hier diverse mogelijkheden te noemen. Luther heeft bijvoorbeeld hele harde, antisemitische uitspraken over de Joden gedaan die absoluut niet in lijn zijn met Gods Woord over en voor het volk van Israël. Augustinus deed aan heiligen- en relikwieverering. Van beide mannen geloven we dat ze kind van God waren, maar in deze punten dwaalden ze.
  - b. Dat kan inderdaad. Denk bijvoorbeeld aan de leer van Jehovagetuigen die Jezus niet erkennen als God. De erkenning dat Jezus Gods Zoon is, is cruciaal voor een waar geloof.
  - c. Mensen naar de mond praten, hen behagen, is aantrekkelijk en makkelijk. De Heere volgen en doen wat Hij zegt, is vaak moeilijker. Dat kost je wat. Toch is dat wat de Heere van ons vraagt.
6. Heel druk bezig zijn in Gods koninkrijk met de bedoeling om er de zaligheid mee te verdienen. Dat worden het goede werken die je niet uit liefde tot God, maar met het oog op je eigenbelang verricht. Je aan de wet willen houden, maar dat niet uit liefde, maar uit slaafse gebondenheid. Er kunnen allerlei (persoonlijke) voorbeelden genoemd worden, maar de kern is dat je heel actief bent voor het Koninkrijk zonder dat je hart van God is.

#### Stellingen

- 'Bekering is Gods werk; heiliging is mensenwerk' Deze stelling klopt niet. Ook de heiliging wordt door de Heere gewerkt. Hij maakt het werk dat Hij in een mens begonnen is, helemaal af. Het is niet zo dat wij alsnog iets moeten doen om zalig te worden. Bekering en heiliging horen onlosmakelijk bij elkaar. De Heere doet en werkt het, maar Hij schakelt de mens erbij in.
- 'Een Paulusbekering is niet iets om jaloers op te zijn' Een Paulusbekering is iets wat veel mensen verlangen, omdat het dan heel duidelijk is dat je tot geloof gekomen bent. Soms is echter een Paulusbekering nodig in een situatie waarin iemand expliciet los van God leeft en dus krachtig omgekeerd moet worden. In dat geval heeft iemand vaak ook meer last van het voorgaande (zondige) leven. Als je van jongs af aan de Heere mag dienen, zoals Timotheüs, kun je ook voor veel zonden bewaard worden en in die zin is een Paulusbekering niet altijd iets om jaloers op te zijn.
- 'Wie bekeerd is, is afhankelijk van God en onafhankelijk van mensen' Deze stelling is deels waar. Als kind van God hoef je je geen zorgen te maken wat mensen van je vinden, want het gaat erom hoe God naar je kijkt en Hij is ook Degene die voor Zijn kinderen zorgt. Tegelijkertijd is het zo dat God mensen voor elkaar inschakelt. Zowel om in het geestelijk leven elkaar tot een hand en voet te zijn, maar ook in het dagelijkse, aardse leven. De brieven van Paulus onder andere staan er vol mee, hoe de

gemeenteleden worden opgeroepen om gastvrij te zijn, naar elkaar om te zien, in de behoeften van medegelovigen te voorzien, etc.

7. Wie onbekeerd leeft, loopt op een doodgaande weg. Je gaat verloren als je zo verder gaat. Het is nodig dat je dat gaat inzien en dat je omkeert, je bekeert, terug gaat naar de Heere zoals de verloren zoon terugging naar zijn vader.
8.
  - a. Denk aan Jeremia en Johannes de Doper.
  - b. Om de Heere te dienen met heel je leven.
  - c. *Persoonlijk.*
9. *Ook dit is een persoonlijke vraag. Zorg voor openheid en een goede sfeer om hier eerlijk over door te kunnen praten.*
10.
  - a. Dat hij dit een enorm belangrijke brief in de Bijbel vond, waar hij van hield.
  - b. Het staan in de vrijheid van Christus was van levensbelang voor Luther. In de Galatenbrief wordt alle doe-het-zelf werk aan de kant gezet. Alleen de verdienste van Jezus Christus geeft ware vrijheid.

#### *Slotopdracht*

Deze kritiek is heel heilzaam. Dan is het zwaard van Gods Woord aan het werk. Dat snijdt het rotte uit ons leven weg. Dat is niet fijn, dat kan pijn doen, maar het is heilzaam.